

## Aspecten van de Islam

Uit: C. van der Leest, Groei, vierde uitgave, Groningen-Oost 2006

### Uit les 2:

1. Wat zijn de gezaghebbende bronnen van de Islam?
  - a) De Koran: in 23 jr. door de engel Gabriël bekendgemaakt aan Mohammed; bestaat uit 114 soera's (= hoofdstukken).
  - b) De Soenna: de schriftelijke overleveringen (hadieth's) van de leer en het voorbeeld van Mohammed.
  - c) De Sjarie'a: de voorschriften hoe de gelovigen moeten handelen; die zijn in de loop van de eeuwen door rechtsgeleerden afgeleid uit de Koran en de Soenna.
  
2. Waarom is volgens de Islam de Koran belangrijker dan de Bijbel?
  - a) De Koran is het laatste heilige boek van God en bevat alle wezenlijke leringen uit de Bijbel.
  - b) De Koran is het zuivere Woord van God, terwijl de Bijbel door joden en christenen vervalst is; zo heeft Abraham (Koran: Ibrahiem) niet Isaak bijna geofferd maar Ismaël.
  
3. De Bijbel en de Koran hebben voor hun gelovigen een verschillende betekenis. Leg dat eens uit.
  - a) De Bijbel is het middel om Christus te ontmoeten; zijn persoon staat dan ook in het centrum van het christelijk geloof, want Christus is de weg naar God en is zo Gods grootste geschenk aan ons.  
Daarom vinden christenen het vertalen en begrijpen van de Bijbel heel belangrijk.
  - b) De Koran is het middel om Gods wil te leren kennen; dit boek staat dan ook in het centrum van het moslim-geloof, want de Koran wijst de weg naar God en is zo Gods grootste geschenk aan ons.  
Daarom vinden moslims het reciteren van de Arabische Koran op zichzelf al belangrijk.

### Uit les 3:

4. Christenen en moslims kijken verschillend naar God. Hoezo?
  - a) Volgens christenen is God door Christus dichtbij gekomen. We noemen Hem dan ook heel vertrouwelijk 'onze Vader'; kijkend naar Christus weten we wat God vooral is: liefde.
  - b) Volgens moslims blijft Allah op afstand; een van zijn 99 namen is wel 'de barmhartige' maar niet 'Vader'. Elke gebedsoproep begint met: Allahoe akbar= God is de grootste.

### Uit les 8:

5. Wat vinden moslims van de drie-eenheid (triniteit)?
  - Volgens hen geloven christenen daardoor in feite in drie goden: de Vader, de Moeder (Maria) en hun Zoon (Jezus).
  - Maar God hééft geen andere goden naast zich; ook heeft Hij geen zoon verwekt en mag Hij daarom geen 'Vader' heten.

### Uit les 9:

6. Moslims vinden Mohammed belangrijker dan Jezus. Hoe kijken zij tegen Mohammed aan?
  - a) Hij heet 'het zegel van de profeten': hij is de laatste en belangrijkste profeet, het grote voorbeeld voor alle mensen.
  - b) Hij is door Jezus aangekondigd, want Mohammed is de trooster die komen zou (Johannes 14:16; 15:26; 16:7).(Hij is geboren in Mekka, 570, en overleden in Medina, 632)

7. Wat zijn de drie heilige steden van de Islam?

- a) Mekka, met het kubusvormig heiligdom, de Ka'ba, gebouwd door Abraham en Ismaël.
- b) Medina, met het graf van Mohammed.
- c) Jeruzalem, met de Rotskoepel op de plaats die Mohammed in een visioen bezocht heeft.

8. Wat zijn 'de vijf zuilen' van de Islam?

De vijf plichten die iedere moslim moet nakomen:

- a) De shahada: het uitspreken van de geloofsbelijdenis: 'Er is geen god behalve Allah (= God), Mohammed is zijn boodschapper', en: 'Allah/God is de grootste; deel van:
- b) De salaah: het vijf maal per dag verrichten van het gebed, met het gezicht naar Mekka en na een wassing.
- c) De zakaat: het jaarlijks doen van giften aan de armen.
- d) De saum: het vasten tijdens de hele maand ramadaan, met op de laatste dag: het suikerfeest.
- e) De haddj: het eenmaal in z'n leven in de pelgrimsweken op bedevaart gaan naar Mekka; op de tiende dag wordt daar en overal in de wereld het offerfeest gevierd: om Abraham na te volgen wordt een dier geslacht.

9. Als zesde zuil wordt soms de djihad genoemd. Wat is dat?

De inzet voor Gods zaak. Er wordt verschil gemaakt tussen:

- a) De kleine djihad: de gewapende strijd:
  - aanvallend tegen de ongelovigen, totdat ze zijn onderworpen of zich bekeerd hebben;
  - tegenwoordig meer:
    - verdedigend tegen aanvallende vijanden van de islam.
- b) De grote djihad: de innerlijke strijd tegen verleidingen en de eigen zelfzuchtigheid, dus de inspanning God te dienen.

-10. Stelling: 'Moslims zijn terroristen want ze verdedigen de heilige oorlog tegen de ongelovigen; denk aan 11 september 2001. Maar christenen zijn geen haar beter want volgens Deut.7:1-2 moeten zij eigenlijk ook ongelovigen uitroeien; denk ook aan de kruistochten en de holocaust.' Wat valt hiervan te zeggen?

-11. Soms wordt verdedigd: 'Wat maakt het uit of je nu christen bent of moslim. Het komt toch allemaal op hetzelfde neer: God dienen.' Wat vind je hiervan?

-12. Volgens vele moslims is de westerse cultuur het bewijs dat de islam beter is dan het christendom, want christenen leven er maar op los.' Wat kun je hiervan zeggen?

-13. De waarheid van het christelijk geloof wordt wel eens bestreden met de stelling: 'Als je in een moslimfamilie in Marokko was geboren, was je vast moslim geweest.'

- a) Is dit inderdaad een argument tegen het christelijk geloof?
- b) Wordt je keus voor het christelijk geloof helemaal bepaald door je omstandigheden?

#### **Uit les 10:**

14. Wat betekenen de termen 'islam' en 'moslim'?

- Islam betekent: overgave, namelijk aan God.
- Moslim betekent: iemand die de islam praktiseert.

-15. Christenen en moslims zijn verdeeld geraakt.

- a) Wat zijn de drie hoofdstromingen onder christenen?
- b) Wat zijn de twee hoofdstromingen onder moslims.

**Uit les 11:**

16. Hoe kijken moslims aan tegen Jezus (door hen Isa genoemd)?

- a) Hij is bij Maria gegroeid zonder toedoen van een man.
- b) Hij is niet Gods eigen Zoon; Hij is enkel een groot profeet.
- c) Vlak voor zijn kruisiging is zijn plaats ingenomen door een ander (Judas?). Hij heeft dus niet in onze plaats geleden.
- d) Hij is door God naar de hemel gehaald (of: Hij is gewoon gestorven); in elk geval is Hij niet uit zijn graf opgestaan.

-17. Vereren christenen en moslims dezelfde God? Argumenten!

**Uit les 14:**

18. Wat geloven moslims over het leven na de dood?

Op de laatste dag staan de doden op en worden ze door God geoordeeld; de een wordt beloond met het paradijs, de ander wordt gestraft met de hel. Er is dus geen sprake van Christus.

19. Moslims kennen geen ruil of vrijspraak zoals christenen die kennen. Hoe oordeelt God dan volgens hen?

- Als je goede daden opwegen tegen je verkeerde daden, krijg je aan het einde van de geschiedenis vergeving van God en word je beloond.
- Maar je weet nooit zeker hoe Gods oordeel voor jou uitpakt, want dat blijft uiteindelijk zijn vrije beslissing.

**Uit les 15:**

20. Ook moslims kennen de besnijdenis. Vertel daar eens over.

- a) Haast alleen jongens worden besneden; daarvoor is geen vaste leeftijd; Marokkanen: 0-4 jaar en Turken: 5-10 jaar.
- b) - Het is een hygiënisch voorschrift uit de traditie (niet uit de Koran); bovendien was ook Mohammed besneden.
  - De besnijdenis heeft dan ook als functie te onderstrepen dat een jongen moslim is.