

Jubilerende emeriti

In de rubriek kerknieuws las ik dat er bij mij een jubileum gaande is (*ND* 24 september). Ik weet van niks. Het is waar, veertig jaar geleden werd ik predikant. Maar sinds juni 2011 ben ik – na een heel mooi ingevuld afscheid – emeritus, uitgediend dus. Dat betekent dat ik niet meer in actieve dienst sta van een gemeente. Bij elk ander beroep stopt bij de pensionering de viering van werkjubilea. Zijn predikanten zo bijzonder dat hun jubilea doorgaan ook al zijn ze de pensioengrens gepasseerd?

Het zal waar zijn dat veel emeriti nog allerlei predikantswerk verrichten, maar andere gepensioneerden doen vaak ook nog van alles in hun oude vak. Waarom die speciale behandeling van predikanten?

Nu is een *ND*-berichtje maar heel bescheiden, maar soms bieden kerkenraden een heuse receptie aan, zelfs als hun emeritus de tachtig al gepasseerd is. Zou dit niet een van de curieuze restanten zijn van de vroegere domineeskerk, toen we predikanten nog op de troon zetten?

Laten kerkenraden alsjeblieft ophouden met die overdreven behandeling en laat het *ND* daar geen voeding aan geven door die onnozele berichtjes. <