

C. van der Leest, Zekerheid en vertrouwen in het geloof

09-03-2013

'Hoe kijkt God naar mij? Kan ik er zeker van zijn dat ik zijn kind ben? Mag ik erop vertrouwen dat Hij liefde heeft voor mij?' Het antwoord op die vragen wordt erdoor bepaald hoe je de verhouding ziet tussen God en ons. In onderstaande schema's probeer ik de verschillen duidelijk te maken.

I Werknemer of kind?

De verhouding tussen God en ons kun je op twee manieren typeren:

- Je bent werknemer van God als werkgever. Daar word je niet vrolijk van.
- Je bent kind van God als Vader. Dat geeft je vreugde en rust.

I,1 Werknemer

Je staat als werknemer in dienst van God en hebt dan de opdracht voldoende te presteren, maar in die positie blijf je altijd twijfel houden òf je wel voldoende presteert.



Door onvoldoende presteren zak je zomaar door de bodem van Gods liefde.

I,2 Kind

Dank zij je band met Christus, onze oudste broer, heb je een plaats in het gezin van God; dat blijft gelden hoe dom en/of verkeerd jij als kind ook bezig bent.



Door Gods trouw is zijn liefde een bodem van beton, waar we niet zomaar doorheen zakken. Dit blijkt uit:

- Christus' optreden:
 - + Hij is mild tegenover 'de hoeren en tollenaars'; denk aan de overspelige vrouw en Zacheüs.
 - + Hij is alleen hard tegenover foute kerkleiders en handelaars en wie 'de kleinen' te na komen.
- De ruimte die we hebben om te 'puberen', om dwars/moeilijk te doen naar God, zie Psalm 44, 88.

II Wettisch en evangelisch geloven

(Met evangelisch bedoel ik geen bepaalde stroming maar: 'volgens het Evangelie')

II,1 Wettisch geloven

Daarbij hoort allereerst 'moeten': je moet je houden aan Gods regels - met als kenmerken:

- prestatiezucht en krampachtigheid, dus:
- bij tekorten: angst en onzekerheid:

gedrag als kind, →: Gods liefde

zondaar ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ bodem-met-gaten

gedrag als rebel, →: Gods toorn

Hier wordt aangegeven:

- Als Gods kind val je door je zonden zomaar uit de sector van Gods liefde, met als resultaat: je gedraagt je als rebel en zit daarmee in de sector van Gods toorn.
- Ofwel: door je zondaar-zijn zak je zomaar door de bodem van Gods liefde; daardoor is er altijd twijfel of je nu onder Gods liefde valt of onder zijn toorn.

II,2 Evangelisch geloven

Daarbij hoort allereerst 'mogen': je mag gerust zijn over je positie - met als kenmerken:

- overgave en vreugde, want:
- bij tekorten: wel verdriet maar toch zekerheid:

Gods liefde, →: positie als kind/ex-zondaar: vrijspraak, →: doorgaan van Gods liefde

■■■■■ stevige bodem

Mijn ontrouw, →: positie als rebel/zondaar: schuldig, →: Gods toorn

Hier wordt aangegeven:

- Je tekorten roepen verdriet bij je op omdat je daarmee God onrecht doet.
- Maar je tekorten tasten je kind-zijn en dus ook Gods liefde voor jou niet zomaar aan, tenzij je de band met God doorsnijdt en je compleet als rebel opstelt.
- Ofwel: door je positie als kind, door je vrijspraak sta je op de stevige bodem van Gods liefde, waar je niet zomaar doorheen zakt.

III Verhouding tussen geloof en gedrag

