

# Bill Hybels, Het evangelie beknopt uitleggen

Uit: Bill Hybels, Zo word je een aanstekelijk christen, Hoornaar 1996, p.161-165

## Doen of gedaan

Wat hierna volgt vind ik zelf de eenvoudigste weergave van het evangelie omdat hij raakt aan iets waarover veel mensen in verwarring zijn: wat moeten wij doen om door God behouden te worden?

- Om te beginnen is het christelijk geloof heel wat anders dan een godsdienst. Bij een godsdienst gaat het erom wat je moet *doen* om bij God in een goed blaadje te komen. Maar het probleem is dat je nooit weet wanneer je genoeg hebt gedaan. Het is net als een verkoper die weet dat hij een bepaald quotum moet halen, maar nooit te horen krijgt hoeveel dat quotum is. Je weet nooit zeker of je genoeg hebt gedaan. Sterker nog, de Bijbel zegt in Romeinen 3:23 dat je nooit genoeg zou kunnen doen. Allen hebben gezondigd. Niemand voldoet aan de standaard van God.

- Het sleutelwoord van het christelijk geloof is niet *doen* maar *gedaan*. Wat we zelf nooit zullen kunnen doen, heeft Christus voor ons gedaan. Hij leefde volmaakt, zoals niemand van ons dat ooit kan. Hij stierf uit vrije wil aan een kruis, om de straf te dragen voor al het verkeerde dat wij hebben gedaan.

Om christen te worden, moet je heel nederig Gods geschenk van vergeving aanvaarden en Christus uitnodigen voortaan de Heer van je leven te zijn. Wanneer je dat doet, word je een kind van God en begint Hij je van binnen uit te veranderen.

## De brug

Bij de weergave die nu volgt heb je niet per se een tekening nodig. Je kunt haar zelfs via de telefoon uitleggen. Ze is vooral geschikt voor situaties waarin je maar heel even tijd hebt om het evangelie door te geven.

Toch is een tekening wel verhelderend. De hier gebruikte tekening is de meest gehanteerde illustratie van het evangelie, en terecht. Hij maakt aanschouwelijk hoe het er tussen God en de mens voorstaat. Je kunt in het gesprek met een ongelovige een traktaatje gebruiken waarin deze illustratie staat, maar zelf vind ik het handiger en natuurlijker om een stukje papier te pakken en de illustratie zelf te tekenen. Ik raad u aan dat een aantal keren te oefenen, zodat u deze illustratie altijd kunt gebruiken. Vergeet niet dat u de ander kunt afstoten wanneer u met een foldertje komt aanzetten.

Als het gesprek eenmaal op het geloof is gekomen, klinkt het helemaal niet vreemd, wanneer u vertelt dat u ergens een mooie illustratie van de boodschap van de Bijbel bent tegengekomen. Of ze die eens willen zien, vraagt u dan. U zult, net als ik, ontdekken dat velen geïnteresseerd zijn. Dus vertel maar: 'Ieder mens is belangrijk voor God. Hij heeft ons geschapen en wil een persoonlijke relatie met ons.'

Teken op een stukje papier of een servetje een vierkant met daarin de twee woorden 'wij' en 'God'.



'We zijn tegen God in opstand gekomen, zowel actief als passief. We zijn Hem ongehoorzaam. Door deze zonden is er een scheiding gekomen tussen ons en Hem. De relatie is verbroken.'

Trek twee lijnen tussen de woorden 'ons' en 'God', om aan te geven dat er een diepe kloof is.



'Tot op zekere hoogte is iedereen zich wel bewust van de afstand tussen ons en God. Dus ondernemen we van alles en nog wat om bij Hem terug te komen. Je helpt je buurman, betaalt keurig je belastingen, gaat naar de kerk, geeft geld aan allerlei goede doelen. Daar is niets mis mee, maar de Bijbel maakt duidelijk dat je daarmee Gods vergeving niet kunt verdienen. Met al je goede daden kun je de relatie met Hem niet herstellen.'

Teken een pijl over 'onze' kant van de kloof. Die geeft aan dat onze pogingen om God te bereiken, altijd tekort schieten. Je kunt hier Romeinen 3:23 bij schrijven, zodat de ander weet waar je dit vandaan haalt.

'Daar komt nog iets bij. De zonden die wij hebben begaan, moeten gestraft worden. De straf die wij verdiend hebben, is de dood zowel de lijfelijke als de geestelijke dood, oftewel de eeuwige scheiding van God. Dan kom je op een plek die de hel wordt genoemd.'

Schrijf nu het woord 'dood' in de onderkant van de kloof, eventueel aangevuld met Romeinen 6:23.



Op dit punt aangekomen, vertel ik dat de tekening er wel somber uitziet. Maar het is niet anders. Zonder Christus zitten we in de problemen. Mensen moeten beseffen dat ze verloren zijn. Pas dan zullen ze geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om behouden te worden.

Maar sta niet te lang stil bij het slechte nieuws.

'Het goede nieuws is dat we waardevol zijn voor God. Hij houdt zoveel van ons dat Hij iets voor ons heeft gedaan wat we zelf nooit hadden kunnen doen. Hij zorgde voor een brug waarover wij tot God kunnen komen om zijn vergeving te ontvangen en de relatie te herstellen. Die brug bouwde Hij door als mens naar de aarde te komen, door te sterven aan het kruis en zodoende de doodstraf te dragen die wij verdiend hadden.'

Teken een kruis dat de beide kanten van de kloof raakt. Schrijf er eventueel 1Petrus 3:18 bij.

'Dit is in feite de kern van de bijbelse boodschap. Dit wil God ieder van ons duidelijk maken. Maar het is niet genoeg dit te weten. Ook niet dat je het ermee eens bent. Je moet ernaar handelen. God wil dat je over de brug naar de andere kant komt.

Hoe doe je dat? Door nederig voor God te erkennen dat je je tegen Hem hebt verzet, dat je zijn vergeving en leiding nodig hebt. Op grond van deze eenvoudige daad van vertrouwen en gehoorzaamheid worden je zonden vergeven en wordt je schuld betaald. De relatie met God is hersteld, voor altijd. Je wordt een zoon of dochter van God.

Maar is deze daad van vertrouwen en gehoorzaamheid wel haalbaar? Volgens de Bijbel hoef je die niet in je eentje te doen. God helpt je daarbij. Sterker nog, Hij brengt je door de kracht van Christus' Geest als het ware naar de overkant. En doordat Hij jou in beweging zet, kom je ook in beweging.'

Teken nu een pijl van rechts naar links (= 1: Gods actie) en van links naar rechts (= 2: onze actie) en schrijf daar eventueel tussen: Filippenzen 2:12-13; vergelijk ook Johannes 1:12 en 8:44.



Vraag nu aan uw gesprekspartner of hij deze illustratie begrijpt en of hij dieper op een bepaald onderdeel wil ingaan. Daarna kunt u vragen waar hij denkt dat hij zelf staat in deze tekening en of hij misschien ook 'over de brug' wil komen om Christus te aanvaarden als Redder en Vriend.

De meeste mensen reageren op dit punt wat terughoudend, zo van: 'Daar moet ik eerst eens over nadenken.' Dat is prima. De meeste zoekers hebben tijd nodig om de boodschap tot zich te laten doordringen, de implicaties af te wegen en de kosten te berekenen, precies zoals Jezus dat aangaf in Lucas 14:28-33.

Soms doet God een wonder en verandert Hij meteen een Saulus in een Paulus, maar dat is eerder uitzondering dan regel.

Soms heeft Hij iemand al lange tijd, door middel van gesprekken met anderen, voorbereid op een beslissing.

In het algemeen geldt dat mensen tijd nodig hebben om na te denken.